



De Klokken

De klokkengieters Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel goten uit hetzelfde metaal twee nieuwe klokken. Op de ene klok, daterend uit het jaar 1400 werd het opschrift aangebracht:
 "Spiritus Sanctus-Dato 11 september MCCCC
 Was gebarsten en had de klank verloren.
 Het geluy dezer quint met de terts
 en het octaaf is daaruit geboren.
 Petit en Fritsen me funderent. Anno 1817".

De andere klok droeg de namen van het kerkbestuur:

"Predikant A.W. Haselaar

Kerkelijke commissie:

C. van Diggelen, president.

L. Huijsers, vice-president, J. de Klerck, lid en secretaris, H. van der Put.

Petit en Fritsen me funderent Anno 1817".

Beide klokken werden op 18 februari 1943 door de Duitse bezetter geroofd om omgesmolten te worden voor oorlogsdoeleinden.

De kerkvoogdij kreeg de metaalwaarde vergoed, zijnde f 438,75. De oude grote Mariaklok uit 1410 mocht vanwege zijn historische waarde blijven hangen.

Ds. Haselaar overleed op 28 januari 1831 te Arnhem op vijftigjarige leeftijd. Na Enkhuzen was hij predikant te Middelburg en Arnhem.



De Mariaklok

Na de te
wet gek
1. vollec
2. gelijke
gelijk
3. geen l
4. iedere
5. de ko
nalev
De invl
gekend
(1816), o
bij leerg
democr
Dat erv
kanten,
Om te b
gegeven
gelijke o
vergade
Nieuw
aan de s
Van de
landerij
pachtov
College
ing zou
notabel
instand
het ber
muliere
Zo kwa
hij was
hem do
huurbij
het ber
Bovend
van f 5
opberg
Dit leid
ring. D
had ing
generaa